

# BABYLON OBSERVER

© November 27, 2004 - <http://babylonobserver.dubroom.org> - Print Version

## - DE DRUGS VAN DE TERRORIST -

Op een onlangs gehouden congres van de VVD werd een foto van een foto genomen. Een ingelijst portret was geplaatst op de stoel naast een van de Grote Mannen. Gerrit Zalm keek met een boze blik voor zich uit terwijl Ayaan Hirschi Ali de fotograaf aanstaarde.

Het leek wel alsof ze dood was en de hele VVD nu op haar begrafenis was gekomen. Maar Ayaan is helemaal niet dood! Haar vriend, die ze zo makkelijk kon opstoken in de verwerking van haar ongetwijfeld zeer traumatische verleden, wel.

Tegelijkertijd staan de kranten vol met berichten die elk weldenkend mens toch op z'n minst de wenkbrauwen moet doen fronsen. We wisten inmiddels al dat de kranten niet veel meer zijn dan een spreekbuis van de gevestigde orde, maar inmiddels zijn ze verworpen tot ordinair psychologisch bevolkingsonderzoek.

Hoe dom is de bevolking geworden?

Het is toch eigenlijk ongelooflijk dat niemand stil staat bij dat berichtje, dat in het zuiden van Nederland "terroristen van de aanslag in Spanje" gelogeed zouden hebben bij de plaatselijke hard drugs scene?

Toen de Taliban in Afghanistan hun Moslim politiek uitvoerden, had het land nog nooit zo weinig drugs verbouwd. Een paar weken geleden vertelden de media ons van de record-oogst die vanuit Afghanistan over de hele wereld wordt gesmokkeld nu de westerse landen er weer de scepter zwaaien.

Als we de westerse media mogen geloven, dan was de Taliban verantwoordelijk voor veel terrorisme. In elk geval wordt het ons zo voorgesteld, dat de religie van de Taliban de terroristen inspireert.

Als die Taliban dan de drugs uitroeit, als onderdeel van hun geloof, hoe kan het dan dat hun geloofsgenoten als onderdeel van hun geloof goede betrekkingen onderhouden met een lokale groep hard drugs gebruikers?

Niet om Nederland te ondermijnen met drugs. Dan had de Taliban wel voor een record oogst gezorgd.