



DE VLOEK VERDONK

De regeringspartijen zijn er helemaal voor, het grootste deel van de oppositie is er tegen. En natuurlijk gaat het helemaal niet over waar het over zou moeten gaan.

Natuurlijk niet.

Rita Verdonk heeft haar perverse kijk op mens en maatschappij een extra dimensie gegeven. Helaas is ze "Minister van Vreemdelingenzaken", zodat haar minachting voor de medemens in wetgeving omgezet dreigt te worden.

De voormalige spionnenbaas en kinderkwelster heeft in haar arrogantie besloten, dat het "discriminerend" zou wezen om mensen te verplichten een "inburgeringscursus" te volgen vanwege hun afkomst. En daarom, zo vindt zij, moet iedereen die korter dan acht jaar op een Nederlandse School heeft gezeten er ook aan geloven.

Ik stel het me al voor.

Enige tijd geleden had ik de grootste moeite om me door een column heen te worstelen die geschreven was door een gegarandeerde kandidaat voor deze hersenspoeling. Excuus, "inburgeringscursus".

Het ging -natuurlijk- over "de buitenlanders" en hoe de "extreem linkse kerk" Nederland ten gronde gericht zou hebben. Zelden heb ik zo'n slechte imitatie van een Pim Fortuyn column onder ogen gehad. Pimmelnijd was dan ook echt niet de enige reden waarom deze column bol stond van aanslagen op de Nederlandse taal. De Neerlandici buigen zich er ongetwijfeld over 1000 jaar nog over!

Op de eerste dag van de inburgeringscursus komt de schrijver van deze "Pimitatie" in contact met zijn buurman. Oei, daar had hij net de dag daarvoor een column over geschreven. Dat die buurman zich "aan moest passen of oprotten", of zoiets.

Voor de klas staat een grijze rat, vers van de academie. Aan hem de taak alle kleur uit de groep te halen die Verdonk aan hem heeft gegeven. Er wordt hier tenslotte niet gediscrimineerd!

Rechts -voor de meester links- zitten de witten. Ze zitten als ratten in de val! Als ze naar rechts kijken, zien ze een muur. Kijken ze naar links, zien ze onaangepaste arabieren met baarden. En voor zich zien ze de grijze rat.

Een van de witten mompelt een vloek.

De grijze rat, die zijn klas het aanbidden van de regering bij moet brengen, springt op.

"Wat zei U daar, burger nummer 7892-0A?"

"Ik vroeg of God Verdonk wilde zegenen, Herr Meister"...